



'T GAAPERTJE

JULI 2017

REDACTIE:

Zo daar is ie dan de laatste voor we met zomerreces gaan. Na de zomer zijn we terug met hopelijk meer input van jullie. Dus wil je iets kwijt of mededelen stuur het naar (let op nieuw email adres)

gaapertje@gaapstokken.nl



HET BESTUUR:

Ook wij als bestuur gaan er even tussen uit. Toch wil dat niet zeggen dat er niks gebeurd. Het programma voor komend seizoen zijn diverse mensen heel druk mee. Ook onze jubileum commissie is druk bezig met allerlei plannen. Wellicht zal dat na de zomer beetje bij beetje bekend worden gemaakt. De jeugdafdeling zal ook kleine verandering geven. Maar dat zal ook na de zomer meer duidelijkheid krijgen. Voor de rest wensen wij iedereen een fijne vakantie en een zomer met mooi weer. Geniet, rust uit en vol energie spreken we elkaar na de zomer.

HET PRINSENPAAR:

Zo dat is een lange tijd geleden dat ik een stukje schreef voor het Gaapertje. Nou laat dat "je" maar weg. Het was een lang stuk over de eerste weken van ons prins en prinses zijn. Nu bent u erop voorbereid dat ook dit stuk weer lang gaat worden. Ik wil jullie graag laten weten hoe wij alle feesten hebben beleefd. In het vorige Gaapertje waren we gekomen tot de zaterdag voor het carnaval. Dus beginnen we nu vanaf de donderdag, de dag van het bezoek aan de Tweemaster locatie Gerard Doustraat, de school van onze kinderen. Helaas viert deze school normaal geen carnaval, maar voor deze gelegenheid wilden ze graag een uitzondering maken. Al was het alleen voor groep 1 t/m 3. Juf Monique en juf Anke hadden een leuke middag bedacht voor de kinderen. Ze waren als piraten en prinsessen verkleed en gingen op zoek naar een schat op een eiland waar een Prins en Prinses de baas waren. Bij aankomst op het eiland mocht iedereen vragen aan ons stellen en hebben we leuke spelletjes gedaan. Een hele andere middag als alle andere school bezoeken die ik vroeger als raadslid heb meegemaakt. Maar wel erg

leuk. Helaas moest ik na deze leuke middag weer werken om alles af te maken, om daarna lekker een volle week vrij te zijn om ons in het feestgedruis te storten.



Vrijdag 24 februari 2017

Deze dag begon met het tweede scholenbezoek en helaas het laatste. Op de Willibrord, de school van jeugd prins Martijn en prinses Nadine. Ook hier was net als de dag ervoor de opkomst van de jeugd en raad van 11 erg groot. Mooi om te zien dat ondanks dat we weinig scholen bezochten we ons toch hebben getoond als hechte groep. Op deze school deden ze aan een traditioneel scholen bezoek. Optredens van de dansmariekes en veel polonaises met de kinderen. Topochtend

Na deze ochtend werden de zenuwen wel meer! Vanavond begon dan de eerste optocht van de vier die we zouden gaan lopen/rijden. In Noordwijk zouden we voor het eerst meelopen met de verlichte optocht en zagen we voor het eerst onze kar. Erg



'T GAAPERTJE

JULI 2017

benieuwd wat ze voor ons hadden gemaakt, al heb je als je samen bij de speeltuin actief bent wel een idee. Toen wij naar de kar liepen, zagen we een mooie kar vol met speeltoestellen en items van SV Marijke!! Wij van SV Kindervreugd op een kar met SV Marijke erop. Leuk omdat te zien, wij hebben een hele goede relatie met SV Marijke. Ook de kar en lopers van de jeugd was mooi met al de **emoties**. En we hadden een winnaar in ons midden. Dim won met zijn blote kont een prijs bij de loop groepen. Wat een happening die optocht. Niet zoals al de andere optochten die wij hebben in de Bollenstreek. Echt schitterend om te zien dat iedere kar er veel aan gedaan heeft om hun kar mooi in het licht te zetten. Echt een optocht om erin te houden zolang we op zaterdagochtend op het gemeentehuis mogen komen.

Zaterdag 25 februari 2017



Al snel was het toch een beetje laat geworden in Noordwijk. Al was dat denk ik niet de grootste boosdoener die ochtend! Maar ineens staat Geoffry samen met Samantha voor de deur. Wij dachten dat zij

onze kinderen kwamen ophalen om naar het gemeentehuis te gaan. Geen moment is er in ons opgekomen om te vragen waarom ze er waren! Totdat Annette kwam zonder Daan. Die was helaas ziek en zo was het dat Geoffry die dag mijn adjudant was. Zonden voor Daan en ons want dit is toch de dag die je wilt meemaken. Gemeentehuis en optocht in je eigen dorp. Neemt niet weg dat we prima zijn verzorgd door Geoffry en Samantha. En dan als de kinderen weg zijn komt daar Maarten van der Putten met een schitterende oldtimer voor de deur. Dan voel je je echt wel een Prins en Prinses. Op het gemeentehuis was het al lekker druk en net na ons kwamen ook de jeugd Prins en Prinses aan in ook zo'n schitterende oldtimer van Van der Putten. Handje van onze Burgemeester en onder leiding van de Pretnoten naar binnen. De zenuwen stegen naar het hoogtepunt. Allemaal best leuk maar ik vond het best spannend voor zo'n volle zaal. Komt mijn speech goed over, is hij niet te scherp? Want ik wilde ze wel een beetje opschudden. Maar uiteindelijk was het mooi om mee te maken. Volgend jaar mag ik dan aan de ronde tafel plaats nemen;-) of achter in de zaal. Ik hoor

wel wat ik dan allemaal wel mag of niet. Nu nog genieten als Prins en Prinses. Toen was er koffie met een heerlijke cup cake gebakken door mijn nichtjes Anouk en Maud voor team Miena. Het was tijd om de Super Gaaper bekend te maken. Dit werd gedaan door zijn eigen broer. Jan Kees Faas is de Super Gaaper van 2017 voor al zijn inzet voor de vele verenigingen waar hij bij zit of over schrijft in de krant. Als je het mijn vraagt is het een goede keuze geweest van het bestuur. Al hadden zoveel mensen deze titel kunnen krijgen, dit jaar is hij het. En als slot van deze ochtend kregen we van de burgemeester de opdracht om pannenkoeken te bakken tijdens een evenement van SV Kindervreugd. Nou dat is voor ons niet echt een uitdaging, maar wel een mooie kans om met de twee vereniging samen een evenement te organiseren.



Na het gemeentehuis was het verzamelen bij Het Café voor de optocht. Na alle voorspellingen over het weer viel het nog 100% mee. Net voor ene viel er een buitje, maar vanaf



'T GAAPERTJE

JULI 2017

13.00 uur zou het droog worden. Nou dat was het gelukkig want iedereen stond buiten te wachten tot de optocht begon. Wegens wegwerkzaamheden was de route dit jaar iets ander dan normaal. Gelukkig hadden veel mensen de weg naar de Kanaalstraat gevonden en was het ondanks het mindere weer van een uur daarvoor geen belemmering geweest om toch te gaan kijken. Iedereen die is geweest heeft wel een van de langste optochten ooit in Lisse gezien: met karren uit Noordwijk, Hillegom, Sassenheim, Ter Aar en Lisse. Ook hier was Hillegom de winnaar bij de karren. En terecht, wat maken die jongens en meiden er met elkaar ieder jaar weer een prachtige kar. Een aanwinst voor de carnaval in de regio. Deze gasten moeten we koesteren, voor zulke karren kom je naar een optocht. In Sassenheim was het hetzelfde als in Lisse. Veel mensen in de Hoofdstraat en ook hier was Hillegom terecht de beste. Wij hadden ook hier helaas geen prijs al had de raad deze wel verdiend. Dim was hier wel de winnaar bij de loop groepen. Na de optochten waren we bij Ben en Conny uitgenodigd voor een heerlijk diner met heerlijke pasta's en salades. Teveel en te lekker, maar

zeker een goede bodem voor de komende avond.



Want na het eten was er in het Café de bekendmaking van het boeren Toscaanse bruidspaar 2017. Lekker een avond gezellig met veel vrienden. En daar was het moment dat de boeren crew ons allen vroeg naar buiten te gaan om het bruidspaar op te wachten. Het wachten werd snel beloond met een gezellig bruidspaar. Boer Mario (Bert) en boerin Bella (Chantal) Zij werden gebracht door een schitterende Franse Cabrio in de Italiaan style! Ook deze avond verliep zoals wij het hadden verwacht gezellig en laat!

Zondag 26 februari

De ochtend van het frushoppen. Vroeg uit de veren om voor iedereen die mee zou gaan ontbijt te maken! Helaas kwam niet iedereen of gingen gelijk naar Noordwijkerhout. Nou ja een extra vet broodje frikandel is een goede bodem voor een biertje. Daar aangekomen was het gelijk een groot feest. Dit is in al die jaren dan ook niet veranderd. Alleen mijn drankgebruik deze ochtend was niet zoals vroeger! Ik

wilde nu zeker deze hele dag bewust meemaken. Ook hier waren Sassenheim en Noordwijk aanwezig. Wat hebben een prins en prinses nu op zondagochtend meer nodig dan een grote tent met houten vloer, drank, blaaskapellen en heel veel mensen. Inderdaad Nix. Alhoewel sommige hebben echt nog dat befaamde broodje haring nodig ;-)

En dan thuis afwachten of onze eigen adjudant weer voldoende was opgeknapt voor de optocht in De Zilk. Gelukkig kan Daan er weer bij zijn. Dus na het omkleden vol gas richting De Zilk. Het verschil met Lisse en Sassenheim is niet zo groot, je rijdt met je kar langs publiek, zwaait en gooit snoep naar de kinderen. Alleen staan er in De Zilk veel meer! Helaas zijn er ook grappenmakers die het leuk vinden om op knopjes te drukken waar je niet aan moet komen! Zodoende dat de kar van de jeugd stil kwam te staan. Wij hebben geen moment getwijfeld toen het duidelijk bleek dat de tractor het niet meer deed om de kinderen lekker op onze speeltuin kar te zetten en prins Martijn en prinses Nadine bij ons boven op de bok. Wat waren dat schitterende laatste meters van de optocht. Een grote familie bij elkaar. Achteraf bleek gelukkig dat het de zogenoemde dodeman knop was achterop. Toen



'T GAAPERTJE

JULI 2017

die werd ingedrukt was het starten en terug naar Lisse. Waar we naar de Gewoonste Zaak gingen voor de boerenbruiloft.

Ik had tijdens de boerenbruiloft een opdracht. Mijn was gevraagd om het bruidspaar in het onecht te verbinden aan elkaar en dat was natuurlijk geen probleem. Dus in vol ornaat heb ik doormiddel van een mooie tekst Boer Mario en Boerin Bella in het onecht aan elkaar verbonden en zodoende kon het feest beginnen. Een mooi feest maar wel met zeer bijzondere momenten. Een avond met veel lachen en zeker ook een traan. Een mooi (lachwekkend) moment was bijvoorbeeld toen Bassie en Adriaan naar voren moesten komen om ons Italiaanse les te geven of figaro die moest gaan scheren. Maar ook de winnaars van de playbackshow, sister act en een compilatie van acts van de afgelopen jaren. Maar waar de meeste mensen van onder de indruk waren was toch wel het afscheidslied van het boerenbruidspaar. Ik wil niet in herhaling vallen maar ook deze avond werd weer laat en was supergezellig. Een groot voordeel was dat de kinderen vakantie hadden en dus niemand vroeg naar bed hoefde.

Maandag 27 februari 2017

De dag dat we met de bus van Nix naar Oeteldonk gingen. Ja wat valt hierover te schrijven? Je moet erbij geweest zijn om het te geloven. Nou dat valt ook wel weer mee, maar dat het daar met elkaar altijd gezellig is, is een understatement. Alle kroegen zijn versierd en zitten vol, al kwam dit ook door het weer. Het was zeker niet de beste dag van de week qua weer. Gelukkig was er die middag voor de jeugd van de Gaapstokken een kinderdisco in het Café. Wij waren er niet bij, maar via onze kinderen hebben wij gehoord dat het voor herhaling vatbaar was. Bij thuiskomst vanuit Oeteldonk was het in het Café bal masqué. Een feest met galajurken en mannen in pak met het gezicht bedekt. Jammer dat wij achteraf niet thuis zijn gaan omkleden! Ook hier waren de young stars aanwezig mede omdat zij de groep waren die deze avond hadden georganiseerd, dus met recht een star avond



Dinsdag 28 februari

Traditioneel de laatste dag! De dag die je liever niet wilt meemaken, omdat je zo

lang mogelijk prins en prinses wil blijven. Maar helaas staat ook voor ons niets anders te doen dan deze dag toch te beginnen. Maar gelukkig wel goed. Met een heerlijke brunch bij eetcafé Lef. En omdat wij bij de carnaval van die traditie mensen zijn is er ook deze brunch heerlijke soep van Lia en Clarie, maar vergeet ook niet de frikandellen en kroketten. Ik heb deze ochtend wel gemist of René zijn witte bonen in tomatensaus heeft gehad. Meestal wordt dit ook wel goed verzorgd. Deze brunch was er ook weer een zoals een brunch hoort te zijn veel mensen en genoeg te eten. Annemiek en Marco bedankt voor jullie medewerking.

Ook op de dinsdag stond er iets nieuws op het programma. Er was aan de boeren crew gevraagd of ze voor een kleine groep verzorgende ouderen een korte versie van de boerenbruiloft wilden opvoeren. Daar konden ze natuurlijk geen nee tegen zeggen en zo werden wij samen met de raad van 11 gevraagd om even op te komen in vol ornaat. Ook dit was natuurlijk geen probleem.

Na de middag was het dan tijd voor de senioren boerenbruiloft in de Berkhout begeleid door de altijd goedlachse Nico en zijn vrouw. Na een aantal



'T GAAPERTJE

JULI 2017

acts van de boerencrew was het aan de raad van 11 en mijn persoon, om de senioren een Zeemanslied voor te schotelen. Nu begrijp ik waarom de torren zo'n grote groep zijn! Het is gewoon heerlijk om te doen. Een beetje schuin liedje te zingen voor een publiek die het waardeert. Ik hoop ook dat onze burgemeester het heeft gehoord, want zij kwam tijdens de bruiloft de sleutel ophalen van het gemeentehuis. Gelukkig lagen al onze kleren weer thuis en hoefde we er niet meer te zijn. Dus na wat mooie woorden van onze burgermoeder konden we ook deze middag weer als geslaagd beschouwen. Al was dat voor mijn Mona wel iets minder maar gelukkig waren de klachten snel verholpen. En konden we met een gerust hart het pand verlaten wetend dat ik de sleutel niet meer kon vergeten. En dus heerlijk met de jeugd en raad van 11 eten bij Lef. Wat is er voor de kinderen nu mooier dan lekker patat te eten zonder je ouders. Het idee kwam van de raad om samen met de jeugd een avond samen te gaan eten. En het was gezellig! Heerlijk patatje met een lekkere snack. Een goede maaltijd om weer een avond op te feesten en met elkaar goede plannen uit te werken! Want tijdens de Kerkdienst een week voor de carnaval, heeft de

pastor ons uitgedaagd om ook na de carnaval een askruisje te halen! Maar gaan we dat dan ook doen? Laten we maar eerst deze avond afmaken en genieten van de tijd die we nog hebben als prinsen paar.



Daar gingen we dan voor de laatste keer in de carnivals week voorop in de polonaise. Jeugd voorop en wij er achteraan. Het is natuurlijk een avond met een vol programma, aftreden jeugd, dans van de dansmariekes, gouwe Gaaper en ons aftreden met bij elk aftreden een speech. Dus veel tijd is er niet om volop te feesten, maar we hebben wel weer genoten. Zo mocht ik als prins de door het bestuur gekozen gouwe Gaaper de medaille omhangen. En dit jaar was het niemand anders dan onze eigen Jan Slobbe. Als je het mijn vraagt is deze dubbel verdiend. En dan daar het moment van aftreden, al was dit voor mijn persoonlijk minder heftig als het aftreden van de jeugd! Wel gek, maar misschien weet je onbewust dat het toch moet gebeuren. Na een speech van recht uit mijn hard en niet voorbereid, althans die ik had geschreven zat nog in mijn binnenzak. Was het tijd om de cape af te doen en

samen met de raad voor een borrel te drinken. Daar nogmaals iedereen bedankt en uitgenodigd om na afloop bij ons thuis een afzaker te halen. Na een paar borrels bij Lef hebben Monique en ik het licht uitgedaan en zijn we voldaan naar huis gegaan waar ons een vol huis stond op te wachten. Gelukkig had Clarie haar fiets weer veilig geparkeerd bij ons in de woonkamer en hebben we het weer laat gemaakt.

Woensdag 1 maart

Ik weet wel dat als je ons, het prinsenpaar en de raad van 11, uitdaagt wij daar graag op ingaan (wel tot op zekere hoogte) Maar daar stonden we dan samen met de jeugdprins Martijn, prinses Nadine, de raad van 11 en een aantal senatoren voor de Engelen kerk om ons askruisje te halen. Het was mooi om te zien dat kapelaan Kuik dit niet had verwacht. Daar zaten we dan met een zwart kruis op onze voorhoofd. Gelukkig was Danny mee voor de foto's als bewijs. Op de foto's was wel te zien dat vele onder ons genoeg plek hadden op het voorhoofd voor dat kruisje en die ruimte is ook volledig gebruikt. Wij vonden het leuk om ook dit mee te



maken.



'T GAAPERTJE

JULI 2017

En dat was het dan voorlopig. De meeste activiteiten zitten erop! Een mooi seizoen hebben wij met jullie gevierd, gelachen en gedronken. Veel nieuwe vrienden gemaakt en veel mensen beter leren kennen en te waarderen. Wat is het goed om te zien dat ondanks we een kleine, tussen aanhalingstekens, vereniging zijn we tot grootse dingen instaat zijn met elkaar. Wij gaan zeker dit carnavals seizoen van ons laten horen want we zijn immers tot **11 november** nog **Prins Rob de III** en prinses **Monique**.



PLAY BACK SHOW:

Ja hoor het is weer zover we gaan weer play backen..

Dus noteer deze datum:

14 oktober 20.00 uur
restaurant "de Engel"

Geef je op en oefen de hele zomer lang.

gaapertje@gaapstokken.nl

Meer info bij Stefan Slobbe of Rob v/d Poll

FEESTWEEK LISSE:

Helpen jullie ook weer in de feesttent achter de gewoonste zaak?

De vereniging krijgt hier een mooi bedrag voor. We zoeken bar medewerkers en mensen voor de garderobe en op- en afbouwers.

Meer info via Stefan Slobbe en Richard Nieters

Dus geef je op via de mail of benader 1 van ons.

Feesttent staat er van donderdagavond 21 sept, vrijdagavond 22 sept, zaterdagavond 23 sept en zondagmiddag 24 sept.

WEETJES:

Na de zomer komen de inlopen middagen weer terug. Meer info via dit gaapertje.

Vul dit blad en help de redactie. Via gaapertje@gaapstokken.nl

Volgende gaapertje verschijnt **20 aug.2017**

Kopie voor 15 aug aanleveren. (Kopie wordt geplaatst zoals het ingezonden is)



Wilt u het gaapertje digitaal ontvangen iedere maand stuur een mail naar gaapertje@gaapstokken.nl dat scheelt ons hoop werk met adressen invoeren.

Liever een papieren versie? Dat kan ook. Geef het door aan de penningmeester samen met je adres.



FIJNE VAKANTIE